



School met de Bijbel De Open Poort

NIEUWSBRIEF 18 januari 2019

Een veilige plaats voor groei en ontwikkeling

Het team van CBS Open Poort wenst u veel leesplezier en alvast een fijn weekend!

Verbindingsdag LOGOS

Alle collega's van CBS de Open Poort waren afgelopen woensdag in Tiel aanwezig bij de Verbindingsdag die stichting LOGOS voor alle medewerkers had georganiseerd. Deze dag had als thema 'Ben jij klaar voor de toekomst?'. De start was direct al goed met een zeer inspirerende en levendige lezing door de heer Mark Mieras, wetenschapsjournalist en auteur van 'Ben ik dat?' en 'Liefde'. Zijn boeken én zijn lezingen geven een veelzijdig beeld van de hersenen en hun ontwikkeling, over hoe het brein van mensen, en met name van kinderen, werkt tijdens het leren. Na de koffiepauze ging iedereen naar de workshop die vooraf al gekozen was. Alle onderwerpen hadden iets te maken met modern onderwijs. Na de goed verzorgde lunch volgde een tweede ronde workshops en een gezellige afsluiting. Donderdagmorgen vertelde een collega al dat ze wat ze geleerd had direct ging toepassen. Kortom: een geslaagde dag rondom samen-leren!

**WAAROM
MOEILIK DOEN
ALS
HET SAMEN KAN**

Loesje

POSTBUS 1941 3820 BA JARNSLOOT GRIJPSBEEK

TSO

We zijn blij te melden dat er zich weer 2 vrijwilligers hebben gemeld die de kinderen een aantal keren willen begeleiden bij de lunch, TOP! Hiermee is in ieder geval een minimale bezetting nu even te realiseren. Er blijft echter behoefte aan uitbreiding!



Welkom!

Aangezien we als team compleet aanwezig waren op de inspiratiedag hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om een nieuwe teamfoto te laten maken. Deze wordt binnenkort op de website geplaatst. Op die foto ziet u een nieuw gezicht, dat hoort bij juf Marianne. Zij is vorige week gestart in groep 1-2 A en stelt zich hierbij aan u voor:

Even voorstellen

Mijn naam is Marianne van de Meide. Sinds een maand wonen mijn man Harald en ik in Leerdam.

Vorige week ben ik op De Open Poort gestart. Ik mag op woensdag groep 2 lesgeven en op donderdag en vrijdag groep 1/2a. Het is uiteraard even zoeken in een nieuwe werkomgeving, maar ik heb een goede start gehad. Fijn om ook al met een aantal ouders kennis gemaakt te hebben!



De 18 jaar dat ik in het onderwijs werkzaam ben, heb ik op meerdere scholen in Nederland (en ook in Centraal-Azië) gewerkt. Ik heb voornamelijk gewerkt in de groepen 1 tot en met 4. Het is ontzettend boeiend om de kinderen al spelend te helpen ontwikkelen. Naast het onderwijs heb ik een passie voor vluchtelingen wereldwijd. Ik ben de afgelopen jaren o.a. betrokken geweest bij vrijwilligerswerk in het plaatselijk AZC, het opzetten van internationale kerkdiensten en de ondersteuning van het psycho-sociaal team in de vluchtelingenkampen op Lesbos.

Ik kijk er naar uit om er samen een mooie tijd van te maken!

Hartelijke groet en tot zien!